

GROSSER BÄR

Onder leiding van de brigade-generaal J.G. Roos, nam onze brigade versterkt met eenheden uit Duitsland en Nederland deel aan een door de Commandant van het Eerste Duitse Legerkorps geleide oefening. Naast de Duitse brigades en de 41 Pantserbrigade namen ook een Amerikaanse en Engelse brigade deel.



Zaterdag 4 sept. verplaatste men zich naar de verzamelgebieden. Het weekend zou in de verzamergebieden doorgebracht worden. De WZZ had films voor de onderdelen, de sportinstructeurs voor sportfaciliteiten en de geestelijke verzorgers hielden diensten op de zondagmorgen. Het tamboerkorps van 42 Painfbat zorgde voor een vrolijke deun bij de onderdelen, die het bezocht.



Geheel voorbereid startten maandag 6 sept. ongeveer 62.000 soldaten met de oefening Grosser Bär. Deze 62.000 man waren verdeeld over Rode en Blauwe troepen. De 41 Pabrig was ingedeeld bij de Eerste Duitse Divisie, die weer onderdeel uitmaakte van Blauwland. Als tegenstanders waren

bij Roodland Engelse en Duitse eenheden ingedeeld. Onze brigade verdedigde een gebied ten westen van de autobaan in de lijn Cloppenburg - Quackenbrück.



In de verdediging lagen: 42 Painfbat, Bcie 45 Painfbat, 41 Tkbat, Besk 43 Takbat, 11 Tkbat, 41 Verkesk, pel. 11 Verkesk en 103 Verkbat. Deze eenheden werden gesteund door 41 Afdva, bt. 43 Afdva, 12 Afdva, 41 Pagnacie, 41 Pabrigtbat en Stacie 41 Pabrig.



Verwacht werd een snelle opmars van de Engelse en Duitse troepen. Al gauw bleek echter dat de Nederlandse troepen een geduchte tegenstander waren. Bij de verkenningen, die de vijand uitvoerde maakte de Pabrig o.a. 2 Luchsen, 4 Landrovers en 2 Engelse radiowagens buit.



De Nederlanders hielden meer dan een dag stand tegen de Engels-Duitse vijand. Onder-tussen had men wel bemerkt ,dat men het met een veel sterkere vijand te doen had. Dinsdagochtend in alle vroegte viel de vij-and aan. De Nederlandse eenheden ver-traagden in oostelijke richting, maar bleven contact houden met de vijand .



De vijand kon ons moeilijk pellen, wat een zekere traagheid in het spel bracht. Zo-doende werden de Nederlandse troepen maar langzaam teruggedrongen. Waarschijnlijk had de vijand ook niet op zo'n felle tegenstand gerekend. Liefst 5 batal-jons met Chieftains, Leopards, Marders en Infanterie bewogen zich van west naar oost om te proberen het gebied van ons in han-den te krijgen. Voor de Engelsen had men



toen bordjes moeten maken achter op onze voertuigen met het opschrift: Follow me! De Nederlandse troepen vertraagden tot achter de Hunte, waar bij Twistringen een tegenaanval uitgevoerd zou worden .



De brigade was inmiddels versterkt met een Duits luchtlandingsbataljon. Vanuit het noorden, boven het stadje Twistringen, viel 42 Painbat versterkt met tanks aan, terwijl uit het zuiden 11 Tkbat versterkt met infan-terie de aanval inzette. Een geslaagde aan-val. Jammer dat de vijand geen enkele te-genstand bood. Hierna werden onze troepen geneutraliseerd en hergroepeerden ze zich achter de B6.



De volgende dag begon de grote opmars van Roodland, waar onze troepen weinig tegen konden uitrusten. Tot laat in de woensdag-middag trok men zich vertragend terug in de richting van en over de Weser. Bij het plaatsje Hoya werd nog sterk verzet ge-pleegd van de kant van onze brigade. Daar bleek ook nog eens de grote hulp, die men kreeg van de Heli's die voor de brigade werkten.



Nadat de brigade zich achter de Weser had teruggetrokken kon men de wonden likken, want men was Legerkorpsreserve geworden. Een afwachtingsgebied werd betrokken in de omgeving van het oefengebied Hohne. Na vele kilometers te hebben afgelegd kon onder-houd gepleegd en geslapen worden.

In de loop van donderdagavond werden we weer onder bevel gesteld van de Eerste Duitse Divisie. Verplaatst werd naar het oefengebied Hohne.



Vrijdagmorgen kreeg men hier een aanval te verduren van Roodland. 103 Verkbat vertraagde en tevens kreeg de brigade meerdere luchtaanvallen te verduren. Een Kapitein van de luchtmacht zag tijdens deze aanval 3 gecamoufleerde AMX-en voor vijandelijke Marsden aan.



De brigade voelde zich echter sterk genoeg om een tegenaanval uit te voeren. Tijdens deze juist ingezette aanval was het om 12.00 uur 's middags einde oefening. Een voor onze eenheden uitstekend verlopen oefening was ten einde. Een oefening waarbij iedereen zich ten volle had ingezet, kon tonen wat hij waard was en waarbij de jammer genoeg ontstane ongelukken een goede afloop hadden.



Vele bezoekers hebben het oefenverloop gevolgd o.a.: NATO-bevelhebber, generaal Haig, de Chef-Staf van het Iraanse leger, de CGS-BLS, luitenant-generaal van der Slikke, de C-1 LK, luitenant-generaal Gitz, de C-4 Div, generaal-majoor Gijbers, de Duitse Minister van Defensie Leber en vele journalisten. Terecht veel aandacht voor een uitstekend werkende 41 Pantserbrigade.

G.J.J.



SLOTWOORD DOOR C-41 PABRIG



Nu de oefening "Grosser Bär" voorbij is, heb ik er behoefte aan onder meer langs deze weg nog enkele woorden te richten tot alle circa 5000 deelnemers.

Voordat de oefening begon, heb ik tijdens besprekingen en bijeenkomsten U gevraagd voor alles een grote betrokkenheid bij de opdracht en het werk te tonen en U naar beste weten en kunnen in te zetten teneinde in een geallieerd verband van circa 60.000 Duitse, Engelse, Amerikaanse troepen te laten zien wat we werkelijk waard zijn.

Zoals ik had gehoopt, is wederom gebleken dat de Nederlandse militair nog steeds zijn mannetje staat en zeker niet onder doet voor de vakbekwaamheid van andere troepen, van welke nationaliteit dan ook.

Dit werd bevestigd door Commandant 1 (Duitse) Legerkorps, Lnt-Generaal H. Klein, onder wiens leiding de oefening plaats vond, die op de nabespreking op zaterdag 11 september stelde dat het optreden van de Nederlandse troepen zeer goed was geweest en dat hij dankbaar was dat wij veelvuldig op alle niveaus met Duitse eenheden samenwerkten.

Ook de Duitse publiciteitsmedia hebben zich in gelijke zin geuit.

Gaarne wil ik allen danken voor de grote inzet, die zij tijdens "Grosser Bär" hebben getoond en ik vertrouw er op dat wij voort zullen gaan om zodanig te werken, dat onze goede naam wordt behouden.

De Brigade Generaal
C-41 Pabrig

J.G. Roos