

A Esk 43 Tkbt K.O.

De kleine oorlog voor het Aesk van het 43 Tk bat te Langemannshof is dit jaar uiterst spectaculair van start gegaan. het hele eskadron is namelijk per heli-copter, peletonsgewijs naar het oefengebied gevlogen. De grote troepentransport-heli's landden 's middags op de bataljonsappelpaats, met zo'n wind dat velen de baret van het hoofd vloog. Voor bijna allemaal was het de eerste vliegervaring.

Toen we na een oefenrondje van 3 kwartier uitstapten, was op vele gezichten een zekere mate van gevoeligheid voor luchtziekte wel af te lezen. Na het gebruik van de laatste warme maaltijd op de kazerne moesten we om half zes gecamoufleerd volgens de regels van het handboek van de soldaat instijgen. We werden 20 minuten later gedropt om nu echt met de oefening te beginnen. Onze tegenstander was het oudste peleton van 41 ZVE. Oude bekenden want zij waren van dezelfde lichterling als wij. Voor sommigen werd dit wel een desillusie want nu bleken hun oude vrienden zich ineens uitermate vijandig te gedragen. Dachten velen dat het een leuke hernieuwde kennismaking zou worden, het bleek echter dat je door de maatjes gevangen genomen kon worden, en dan ook de adequate behandeling kreeg. Struikelend voorthuppand, de voeten gebonden met de veter uit een schoen en de handen met de veter uit de andere, werden nogal wat "vrienden" anders bekeken dan in Amersfoort. De avond van de tweede dag had ook een primeurtje, namelijk het klaarmaken van warm eten uit voedsel dat in natura was veroverd op de vijand. Rauwe kip, aardappels en appelmoes. Hiervoor hadden een paar mensen duidelijk meer feeling dan anderen wat dan ook te merken was aan het humeur van de eters. De een zat een heerlijk bruingestoofd kippeboutje te eten, terwijl de andere mistroostig zat te



knaagen op een of ander zwart geblakerd iets, waarvan hij zelf beweerde dat het ook een kippepoot was.

De laatste nacht was de stemming onder de lopers behoorlijk veranderd. Hoewel de opdracht was dat iedere vijand altijd in de meerderheid was, werd die nacht besloten dat iedere M113 die binnen bereik kwam overvallen zou worden om de vijand eens een staaltje van zijn eigen handelswijze te laten zien. Jammer genoeg is het maar één groep gelukt 'n M113 te pakken te krijgen, waarvan de bemanning volgens de verhalen smekend stafkaarten, frequenties en al het aanwezige voedsel aanbood teneinde zelf gespaard te worden. Een gedrag dat ons nogal vreemd voorkwam. Toen de volgende middag onze oefening afgesloten werd kon het hele eskadron op een geslaagde oefening terug zien.

Kwant.

