

dressuurproef B-esk. 43 Tkbat.



Het is al laat op de vrijdagavond als het B-eskadron 43 tkbat onder leiding van de ritmeester der huzaren van der Wind de tanktrein gaat laden.

Het is nog later als, de met zeventien Leopards beladen trein, zich in beweging zet. We zijn op weg naar Sennelager, waar we deel zullen nemen aan de oefening "Linker Galop".

Het begin van de oefening verloopt vrij rustig, maar wel aangenaam.

We brengen nl de eerste zondag al een bezoek aan het wintersportplaatsje Winterberg.

Van deze door het bataljon georganiseerde reis werd ook door de meesten van ons eskadron gebruik gemaakt, om voor het eerst een paar ski's onder te binden. Het was een hele toer om op die lange gladde planken te staan, om maar niet te spreken over "afdalingen". Maar met een beetje improvisatie lukte dit toch ook. Na het plezier kwam het eigenlijke werk.

De hele week werkten we de voorgeschreven lessen en drills af, waarbij de commandant 4e divisie en onze brigadecommandant hun belangstelling toonden, volgde aan het eind het hoogtepunt.

Het werd een grote aanval, gedaan door het 44 painfbat met het bravo-eskadron als ondersteuning.

De aanval was gericht op een aantal versterkingen met als dominerend punt een bunker, het geheel verdedigd door onze zusterseenheid het alpha-eskadron.

Wanneer na het einde van de geslaagde aanval over de radio de kreet "Einde oefening" klinkt, begeeft het gehele B-esk zich weer richting tanktrein en kan men gerust spreken van een goed geslaagde, drukke en leerzame oefening Linker Galop.