

"LINKER-GALOP"...

Bepakt, bezakt en afgetankt gingen alle tanks van het BEsk-43 Tkbat op 19 mei de achterpoort van de kazerne uit voor de eskadronsgeleide oefening "linker-Galop".

De eerste twee dagen werd er nauwelijks gegaloppeerd, echter wel geschoten met alle denkbare munitie, waarbij de toch al geoefende schutters goede resultaten boekten.



Zij kwamen na die twee dagen niet meer aan bod; de chauffeurs daarentegen kregen volop de gelegenheid 830 paarden met al hun nukken en grillen te bedwingen.

Samen met het 1e pel van de ACie-42 BLJ uit Seedorf werd om het hardst geoefend in het stelling nemen, grendelen en tactische bewegingen.

Een voorafgaande kennismaking van de infanteristen met de gevechtstank was voor hen aanleiding een Leopard-excursie te houden, waarbij de cavaleristen goede gidsen bleken.

De oefening werd 24 mei besloten met het houden van een stormaanval op de Hamberg.

Op volle snelheid door het terrein jagend, springend over kuilen en kleine bosschages vermalend onder de machtige hoeven van de Leopard werd de berg genomen en de overwinningsvlag gehesen.

Moe maar voldaan en de zwarte baret wit van het vuil en het stof keerde men weer naar het thuisshonk.

AaAa.

