

42 VERKESK OP OEFENING

Op maandag 9 juli moesten de huzaren van 42 Verkenningseskadron in het kader van de oefening "Nacht-Merrie II" een oversteek over het Veluwemeer maken. Aangezien zij niet over boten beschikken, moest deze oversteek zwemmend geschieden. Nadat aan de oever van het meer de drijfpakketten waren gemaakt, kon de oversteek een aan-

met zijn groep geen moment. Zij kaapten de boot en maakten de inzittenden krijgsgevangen. Vervolgens lieten zij zich zeer geriefelijk naar de overkant varen. Daar verdween de groep bliksemsnel in het bos, vanaf het water niet meer te achterhalen voor de oefenleiding. Zo kwamen kwamen deze kerels droog en wel aan de overkant. Toch

zaren 's middags voedselpakketten gedropt. Dit geschiedde met een vliegtuig van waaruit de dozen met gevechtsrantsoen aan parachutes werden neergelaten. Ook kwamen hierbij twee 'partizanen' naar beneden met nieuwe gegevens over vijand en aanvalsdoel. Deze aktie was bijzonder snel geklaard zodat de vijand ook maar niet het flauwste benul had van wat er gebeurde.



Wmr I Klaassen en kpl Mulder die als eersten de oversteek maakten met hun drijfpakket

vang nemen. Velen hadden weinig vertrouwen in hun eigen kunst van het maken van een drijfpakket. Zij liepen zo ver ze konden met de hele 'zak' PSU onder de arm het water in. Zodra ze echter in de vaargeul belandden ging dat niet verder en zou het pakket toch moeten drijven. Toch hadden deze huzaren hun les goed geleerd: geen enkel drijfpakket verdween naar de bodem!

Degene die het slimmer had bekeken was wachtmeester Schouten. Toen hij de opdracht had gekregen om langs de rietkant drijfpakketten te gaan maken, zag hij plotseling de boot met buitenboordmotor van de oefenleiding/EHBO in het riet liggen. Aangezien alleen de stuurman en een EHBO-hulp zich in de boot bevonden, aarzelde Schouten

beloofde ritmeester Agasi, de nieuwe commandant van 42 Verkesk, deze streek nog 'te zullen goed maken' met de rossige wachtmeester tijdens de verdere oefening.

Na zich gedurende de verdere nacht verplaatst te hebben en de morgen daarop wat geslapen te hebben in schuilbivak, kregen de hu-

Na op woensdag een geslaagde overval te hebben gepleegd is het gehele eskadron donderdagmorgen weer veilig en wel op de GWkaz gearriveerd.

Voorzover wij hebben vernomen is geen van de huzaren besmet geworden door de zo gevreesde 'polderkolder' die (volgens de oefenstukken) in de Flevopolder schijnt te heersen.

Een groep huzaren is toegesneld op de voedselpakketten. In het midden ziet u de dozen met gevechtsrantsoen. Op de voorgrond is nog een deel van de parachute te zien.

